

Pelgrimsherberg Bouricos

Bouricos (op 8km van Saint-Paul-en-Born) was al in de Middeleeuwen een halteplaats voor pelgrims. Deze schitterende plek is van 1956 tot 2012 in bezit geweest van een gemeenschap van monniken,.

Het is sinds 2013 eigendom van de gemeente van Pontenx (4 km westelijk).

Bij de 12e eeuwse kapel is een geneeskrachtige bron, en u zult er een warm onthaal vinden.

De herberg telt 4 bedden (donativo) gereserveerd voor pelgrims op weg naar Santiago.
Mogelijkheid om te koken.

De sfeer leent zich voor rust en meditatie in de stilte van het grote dennenbos om de herberg heen.

Beheer door een vereniging, persoonlijke ontvangst, het hele jaar open.
Reserveren (verplicht): Tel : 05 58 04 26 27

Geïsoleerde ligging in het bos, winkels in Pontenx (4 km)